

## Ruigenhoekse Polder 07-01-2023

### Dagje polderen in Dry January

Na een paar keer niet te zijn doorgedaan wegens corona perikelen, trokken we op zaterdag 7 januari weer eens de polder in. Nou ja, polder: het Noorderpark in Utrecht, ook wel polder Ruigenhoek. Het Noorderpark is begonnen in de tachtiger jaren, ik weet nog dat ik naar school fietste en de eerste ingang werd aangelegd. Midden tussen de weilanden was er ineens een strook met bomen naar achteren. Inmiddels is het een uitgestrekt gebied waar je lekker kan lopen (met de hond), sporten, beetje zwemmen, chillen, BMX-en, skaten en, oh ja, vissen. Dat kan er ook.

Er is een ruim netwerk aan sloten en slootjes afgewisseld met enkele grotere plassen. Vaak ondiep, maar wel met verrassingen. Het staat ook nog in verbinding met de singels van Overvecht en de Klopvaart, dus je kunt je hier prima een dag vermaken en nog niet alles gevestigd hebben. En dan heb ik het nog niet gehad over de forten van de Hollandse Waterlinie (Unesco Werelderfgoed!), waarvan Fort de Gagel inmiddels gerestaureerd is tot een mooi fort met horeca, Fort Blauwkapel nog altijd een reputatie heeft als een karper water waar ook mooie snoeken zitten en Fort Ruigenhoek verboden terrein is voor de Utrechtse vissers.



We verzamelden bij Fort de Gagel met een select groepje echte vissers die nog niet door de griepgolf waren uitgeschakeld en trokken als groep in de richting van Westbroek. Fort de Gagel werd meter voor meter uitgegoid door iedereen, maar al snel trokken de snelle vissers verder en bleven wij, Ovidiu, Ron, voor het eerst mee met de Roofvisgroep, en Robbert-Jan over. Wij wierpen met wat meer geduld de sloot uit en wisten zowaar de eerste snoeken te verschalken. Voor Ovidiu was het zijn eerste snoek sinds lange tijd en dus erg welkom. Ikzelf verspeelde een van mijn geliefde kikkers (Chartreuse), maar had gelukkig nog reserve bij me. Ron wist zijn koikleur Pike Fighter te parkeren aan een bruggetje, maar met ervaring en geduldig jutteren wist hij zijn geliefde plug toch los te krijgen.





De snelle vissers (Louis, Erik en Marcel) waren inmiddels naar de Klopvaart getrokken, in de hoop op meer succes. Wij trokken naar het gebied rondom de forellen vijver. Omdat het zaterdagochtend was, was het druk met de nodige hondenuitlaters, waaronder een kranige oudere dame van ruim in de 70 die wel zin had in een praatje, en zelf ook nog steeds veel viste. Zij verklapte dat er een grote snoek in een van de nabijgelegen plassen huisde. Inmiddels was Paul ook aangesloten en kwam Leon ook nog even kijken en kletsen terwijl we door visten. Helaas was de beloofde snoek niet thuis.

We verkasten naar de omgeving van de forellenvijver en visten een van de grotere plassen uit. Ook hier bleek weer dat de vis niet erg actief was, want nadat er in een kansrijk hoekje meerdere malen met pluggen en spinners geworpen was, viel het snoekje uiteindelijk voor de kikker. Bij een wat verborgen maar mooi heldere sloot waarvan je wéét dat er snoek zit, hadden we weer meerdere worpen nodig en uiteindelijk wist Paul ook in een verborgen hoekje een mooie snoek te vangen.



Bij een volgende stek wilde ik net een eerste worpje maken toen er plots een auto stopte en een groen geklede BOA uitstapte. Wij hebben natuurlijk allemaal de Vispas op orde en kletsten nog even gezellig met de BOA. Goed dat ze er zijn en nuttig dat ze ook controleren! We willen allemaal graag blijven vissen en dat kan alleen als we ons allemaal aan de afspraken houden die daar over gemaakt zijn. We konden het prima vinden en hij wilde ook wel even op de foto. Daarna trokken ze verder het park in. Daar zullen ze nog wat vissende Duitsers, waaronder een compleet vissend gezin tegen zijn gekomen die ook wel weten waar de goede gebieden zijn, en die hebben ook meestal wel hun papieren op orde.

Na dit intermezzo zijn we toch maar weer ons best gaan doen. Uit een verborgen prutsloot waar we twee of drie jaar geleden een mooie zestiger haalden, kwam nu een mooie bijna-negentiger. Kennelijk was hij rustig blijven liggen en doorgesloten. Uiteindelijk sloten we dag af met vijf snoeken. Van de Klopvaartgroep hebben we niet veel meer gehoord. We ontvingen nog wel een foto waarop ze een kunstaasredder gebruikten om een kunstaasredder te redden die kunstaas had gered. Iets zegt mij dat de Klopvaart niet het water was vandaag....

Robbert-Jan