

Hoge Vaart 18-09-2021

Boten in de mist

Nu we eindelijk weer mogen was het aan mij de eer om de eerste botendag te organiseren: de Hoge Vaart. De belangstelling was enorm! 20 enthousiaste deelnemers waarvan er 10 met boot (bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie boten mannen!). Hierdoor konden we ondanks het grote aantal deelnemers toch iedereen meenemen. Het was alleen wel een logistieke uitdaging om alle boten aan de waterkant te krijgen. Helaas kon niemand mij met porta boot met een auto met dakdragers ophalen maar gelukkig was Leon bereid met zijn boot op trailer langs te komen zodat we de porta in zijn boot konden leggen. Gezellig kletsend gingen we dus samen op weg. Hoe dichterbij we Almere kwamen hoe dichterbij de mist werd. Uiteindelijk werd die zelfs zo dicht dat we niet eens door hadden dat we al op de Gooise brug zaten en dus de afslag voorbij reden. Gelukkig was de volgende afslag ook prima en waren we toch op tijd bij het water.



Collectors items

We hebben als bestuur van de Roofvisgroep avonden zitten knutselen om mooie bruikbare roestvrijstalen jigkopjes te fabriceren in het kader van de 'visserij loodvrij' actie die loopt om alle gebruik van milieu onvriendelijk lood te vervangen door minder schadelijke alternatieven. De komende tijd worden tijdens visdagen goodiebags uitgedeeld aan de deelnemers met een aantal van die mooie rvs jigkopjes, en ze blijken ook nog eens prima te vangen. Ook nu kregen alle deelnemers een setje.

In iedere boot ging natuurlijk ook een vuilniszak mee voor de 'vang 5' actie die wij ondersteunen om naast het vangen van vis ook ieder 5 stuks vuil te vangen en uit de natuur te verwijderen.



Nieuw collectors item...?



Milieubewust vissen....

Een verstekeling

Ook boven de Hoge Vaart lag een deken van mist wat mooie plaatjes opleverde. En ook de vis leek aardig los te zijn. Zelf had ik Mykel als opstapper in mijn boot. We kennen elkaar al jaren en het was dan ook gezellig bijkletsen. Al snel meldde de eerste baars zich bij hem. Hoewel we diverse baarzen en ook wat snoek vingen was het aantal minder groot als in sommige andere boten.



Of dat nu lag aan het feit dat wij in de richting van Almere gingen of dat we vooral op het talud visten terwijl anderen midden op de vaart zich klem vingen aan baarzen is mij niet duidelijk.

Mogelijk waren beide keuzes hier een factor in.

We wisten in ieder geval ook nog onze bijdrage aan 'vang 5' te leveren door een flink stuk plastic uit het water te vissen. Daar kwam meteen een aparte vangst in mee als verstekeling: een kreeftje, ja ook hier zitten ze volop....



Walter was er ook weer bij met zijn boot, helemaal uit België. Hij had er zoals gewoonlijk een meerdaagse trip van gemaakt. Hij is echt van het trollen op snoek en was een dag eerder ook al op de Hoge Vaart te vinden. De snoek wist hem echter niet te vinden dus bleef het bij baarzen.... Hij moest natuurlijk wel op tijd richting huis, zijn passagier Paul kon gelukkig nog een tijdje bij Nico instappen.

Nieuw vismaatje

Ook Rob was van de partij met schoonzoon Ed en dit maal hadden ze een nieuw vismaatje bij zich: kleinzoon Mike. Die liet zich niet onbetuigd en ving de nodige baarzen die hij zelf durfde vast te houden. Stoer hoor!



Opa Rob kreeg met een beetje pielen met zijn imitatie wormen onder een brug een mooie aanbeet van een snoek. Deze dame deed de nodige moeite om zich van de haak te ontdoen door o.a. onder de boot te duiken maar om aan ervaren Rob te ontsnappen moet je toch meer uit de kast halen. Uiteindelijk lag deze mooie snoek van 91 centimeter netjes in het schepnet. toch was dat nog wel even spannend met een onderlijntje van fluocarbon...

Weer een mooie boot erbij

Voor Robbert-Jan was het de eerste keer dat hij zijn nieuwe boot mee nam naar een visdag. Zo'n eerste keer is altijd even spannend en er valt nog het nodige te leren maar het ging hem heel goed af. Trots als een pauw was ie, en wat een gave boot is dat zeg! Met alles erop en eraan en hele mooie afbeeldingen van roofvissen op de zijkant.



Eric was de gelukkige die bij hem mocht instappen. Hij ging vol vertrouwen aan het experimenteren met skirted jigs en chatterbaits. Helaas hadden de baarzen daar dit keer geen trek in. Dan maar weer met de oude vertrouwde plugjes en shads, die lustte de baars gelukkig wel in flinke aantallen. Helaas voor hen hadden de snoeken geen zin vandaag en blijft de vurig gewenste metersnoek voor Eric nog even een droom die vast nog een keer gaat uitkomen.

Arnoud verdween met zijn boot met bijzitter Robin zoals gewoonlijk al snel in de mist. Een metervreter zoals we dat dus noemen, en dat gold nu ook voor zijn vis, hij was de eerste die de vangst van een dikke snoekdame van bijna een meter kon melden. Marco had weer de porta van Nico opgehaald waarmee hij inmiddels aardig overweg kan en dat werd beloond door hele mooie baarzen voor hem en bijzitter Mark



Lekker stil

Ondertussen waren Bart en Menk lekker aan het slepen geslagen met pluggen. Dankzij een nieuwe zwaardere accu kon dat de hele dag lekker stil op de elektromotor. Bart had al vrij snel succes met een diep lopende plug maar bij Menk bleven de aanbeten nog uit totdat ook hij een dieper lopende plug aan zijn lijn knoopte.

Toen rond het middaguur de zon door de mist heen brak namen de vangsten bij iedereen wat af.



Maar Bart en Menk zagen wel een flinke snoek voor de boot jagen op prooivis. Er werd van alles geprobeerd om deze snoek tot aanbeten te verleiden maar helaas zonder succes. Het wisselen van kleur plug zorgde bij Menk wel weer voor meer aanbeten van baarzen terwijl ze bij Bart op dezelfde plug in een andere kleur beduidend minder enthousiast waren... Uiteindelijk waren ze het slepen met pluggen een beetje zat en werd er overgeschakeld op dropshotten met "Wilhelminapark pieren" die Bart zelf had gestoken.

Dit leverde de nodige leuke vissen op totdat er geen pieren meer over waren. Al met al vingen Bart en Menk toch zo'n 30 tot 40 baarzen deze dag.

Peter mocht vandaag bij Nico instappen en zij gingen richting Zeewolde. Dat bleek een goede keuze want de oude beschoeiingen waren hier vervangen door steenstort en leek de vis wel te bevallen. Aan het einde van de dag stond het tellertje van Nico op ruim 80 baarzen en 2 snoeken voor hun samen.



Zwabberstaartsnoeken

Voor Büch die bij Leon in de boot was gestapt kwam de eerste aanbeet van baars op een kleine plug na ruim een half uur vissen. Daarna bleef het voor hem lekker doorlopen zodat hij alleen al 25 baarzen had aan het einde van de dag.



Leon begon met wat zaken uit te testen voor zijn volgende vistrip, onder andere wilde hij met zijn grote boot en zijn Minn Kota Ulterra de hele dag elektrisch varen en trollen, dat lukte prima mbv een stevige lithium accu. Door het experimenteren met allerlei aasjes bleven de vangsten bij hem in de ochtend wat uit maar in de middag ging hij toch ook mee doen. Hij startte met de vangst van een klein snoekbaarsje gevolgd door diverse baarzen. Aan het einde hing hij er een grote verzwaarde giant flapper met een zwabberstaart aan. Daar kreeg hij een enorme knal op van een snoek van 90 centimeter en even later nog een snoek van 85 centimeter.

Spannend ! 95 cm op een kapotte reel

Bob mocht voor het eerst instappen in een porta boot. Samen met eigenaar Ruud begonnen ze met slepend vissen. Na een paar baarzen te hebben gevangen kreeg Bob een enorme ros op zijn lichte trolhengel. Dit moest wel een flinke vis zijn! De motor werd uit gezet en Bob begon de vis te drillen.



Tot zijn schik ontdekte hij dat zijn reeltje niet goed meer werkte en alleen nog maar lijn af gaf en niet meer oprolde!

Hij kon de lijn alleen nog maar afremmen met zijn duim op de spoel en begon op die manier ook de lijn weer op te rollen. De reel ging uiteindelijk weer normaal te werken maar die snoek zou zich vast al hebben bevrijd... Een kreet van blijdschap volgde want de snoek hing er nog gewoon aan en leverde nog een mooi gevecht op! Uiteindelijk kwam er een dikke rug boven water van een snoek van 95 cm. Na deze hectische gebeurtenis vingen ze met z'n tweeën met de dropshot en een klein shadje nog zo'n 40 baarzen. En Ruud deed zijn bijdrage aan 'vang 5' door een gevulde tas uit het water te vissen.

Al met al was het een heerlijke dag! De omgeving is toch al mooi maar de mist van de ochtend gaf het iets magisch. Voldaan reden Leon en ik naar huis, onderweg stopten we nog even op een parkeerplaats om de vuilniszakken met opgeviste 'vang 5' rommel te dumpen in een container. Want dat is uiteindelijk waar afval hoort en niet in de natuur.

Allemaal bedankt voor jullie gezelligheid en mooie bijdragen in de vorm van foto's en verhalen die ik heb gebruikt om dit verslag mee te maken.

Louis Veldhuizen



De oogst...