

Dropshot visdag aan het ARK 21 augustus 2021

Het is soms lastig om niet in herhaling te vallen als je een stukje over een visdag wilt schrijven. Ik zou bijvoorbeeld de volledige inleiding van het verslag van vorig jaar kunnen gebruiken, waarbij er geschreven werd over “de vistechnieken op het ARK (Amsterdam Rijnkanaal)”, “het eindelijk weer kunnen organiseren van een visdag tijdens de coronapandemie”, “het verzamelen op de carpoolplaats in Houten” en het onderwerp “loodvrij vissen”.

Uiteraard zijn deze onderwerpen weer van toepassing op de visdag van vandaag, maar het loodvrij vissen wil ik toch nog een keer benoemen. Ook dit jaar hebben een aantal vrijwilligers hun kostbare tijd besteed aan het maken van loodvrije dropshot gewichtjes en loodvrije jigkoppen. Elke deelnemer kreeg voorafgaand aan het vissen een zakje met dropshot gewichtjes en werd er benadrukt om voortaan zo min mogelijk lood te gebruiken tijdens het vissen. Het is te hopen dat de hengelsport branche het loodvrij vissen steeds meer gaat omarmen en de prijzen daardoor gaan zakken van loodvrije artikelen.



Zoals bekend verzamelen wij altijd op de carpoolplaats in Houten en dit jaar hadden we in totaal 12 deelnemers, waaronder een nieuw lid genaamd Cees Vulto. Het blijft toch altijd leuk om nieuwe leden te verwelkomen en ik hoop dat wij Cees nog vaker zullen zien.

Er werden drie groepen gemaakt en de eerste groep (Robbert-Jan, Nico, Arnoud en Louis) vertrok naar de Schalkwijkse brug. Er liggen verschillende mosselbanken in dat gedeelte van het Ark, waardoor je snel materiaal verspeelt. Je moet dus goed opletten tijdens het binnenvissen en regelmatig je lijn controleren op eventuele beschadigingen.

Het lukte Louis om een aantal mooie baarzen te vangen met zijn nieuwe kreeftimitaties en Nico ving hier ook zijn eerste vis. Normaal gesproken vangt Arnoud zijn snoekbaarzen uit stilstand, maar deze keer moest hij er hard voor werken.



Na verschillende keren vast te hebben gezeten kreeg hij een dreun op zijn hengel, maar helaas brak zijn lijn. Waarschijnlijk was deze toch teveel beschadigd door de mosselbanken. Echter, hij kreeg een nieuwe kans en kon even later een dikke tachtiger landen. Toch mooi om te zien dat er nog steeds van deze grote snoekbaarzen rondzwemmen op het ARK.



De tweede groep (Mark, Robin en Cees) begonnen bij de carpoolplaats, maar dat leverde geen vis op. Na een paar kleine aanbeten, maar verder geen actie, vertrokken zij naar de volgende hotspot, bij de Schalkwijksebrug.



Daar was het druk, want de eerste groep was daar ook nog aan het vissen. Op een paar tikjes na gebeurde er verder weinig en besloten zij om te gaan wullen richting de Goyerbrug. Daar kreeg Mark een paar goede aanbeten en ving hij twee snoeken en een baarsje. Bij de Goyerbrug zelf besloot Robin te vissen met een blade bait. Dat was een gouden greep, want hiermee ving hij zijn eerste snoekbaars.

Dit had nog wel wat voeten in aarde, want tijdens het landen liet het net los van de steel. Met wat kunst en vliegwerk kon de vis alsnog geland worden en werd het net ook gered.

Direct daarna ving Robin zijn tweede snoekbaars op de blade bait. Daarna werd het stil en was er verder geen actie meer.

De derde groep (Leon, Eric, Buch en ondergekende) toog naar het 2^e Veld om daar te kijken of er een visje kon worden gevangen. Ook daar liep het niet echt storm, hoewel ik een miniatuur baarsje kon vangen op de dropshot. Deze kon mijn shadje van nog geen centimeter blijkbaar toch niet weerstaan. In de loop van de middag kwam David nog even langs met zijn zoon om ons te vergezellen. Onze tweede stek was aan de andere kant van het ARK tegenover de carpoolplaats, maar ook hier was het erg taai.



Toen wij hier uitgevist waren reden Eric en ik nog naar de Spar in Schalkwijk om proviand in te slaan voor het avondeten. Daarop reden wij door naar Wijk bij Duurstede, waar wij traditioneel de visdag afsluiten.

Eric en ik kwamen hier als eerste aan en even later sloten de andere groepen ook aan. Paul die op deze dag later zou beginnen had zich inmiddels aangesloten bij een van deze groepen en ving in Wijk nog een mooie snoekbaars.

Langs de kant werd er nog veel geouwehoerd over van alles en nog wat en werd er af en toe nog een visje gevangen. Arnoud ving er zoals gewoonlijk nog een paar uit stilstand en heeft dat tot kunst verheven.

Al met al was het voor de meesten een taaie visdag, maar de gezelligheid van zo'n dag maakt alles goed.

Marco de Vries