

Dagje op de Lek met de “geluksguppen” van de Roofvisgroep 12-10-2024

Een van de vaste dagen van de Roofvis groep: met alle beschikbare boten vanaf de Helling bij de Gravenbol naar Maurik, de Gravenbol zelf, de Lek of het Amsterdam Rijn kanaal op. Het is voor een aantal boten eigenlijk een thuiswater en er is ruime stekkennis voor handen. Het komt niet vaak voor dat iedereen die zich aanmeldt voor een bootvisdag ook echt mee kan. Vandaag waren we allemaal, zoals Robert Jan dat mooi formuleerde, **geluksguppen**. De vraag is altijd of de Lek stroomt en de helling een beetje begaanbaar is (lees: niet onder water staat).

Hier het verslag van enkele Roofvisgroep schippers, ouwe rot Robbert-Jan en Sytse die voor 't eerst met de Roofvisgroep op de Gravenbol / Lek was, ook David schreef zijn regeltjes mee.

Robbert-Jan:

Bij de helling komen zou dus een makkie moeten zijn, we kennen de weg. Helaas is er al een tijdje in het pittoreske Wijk Bij Duurstede een wegrenovatie project bezig. Dat betekent normaliter omrijden via een woonwijk met veel drempels. Gelukkig was Nico zo vriendelijk een alternatieve route aan te raden die ons om het dorp heenvoert. Ietsje verder, maar geen drempels. Met mijn praatgrage passagiers Robin en Mykel en later achtervolgd door Bob en Paul (die dachten: we rijden gewoon achter die boot aan) reden we een toeristische route waarbij we de afslag misten, de sluis overstaken, moesten keren en via het fietspad terug, vervolgens bijna de Pont namen (keren met een trailer, altijd fijn) en dus als laatste en een kwartier te laat op de helling kwamen. Gelukkig trailert de boot snel en hadden we alle spullen al aan boord, dus we konden op weg.



We zijn eerst maar eens Maurik op gegaan. Iedereen roemt dit altijd als een fantastisch water, veel diepe putten met heel grote baarzen. Ze komen er tot aan Frankrijk aan toe speciaal voor rijden. Hoewel ze er zeker zijn, en het water glashelder is, is het ook een heel moeilijk water. Zelfs op de gekende stekken is het hard werken voor een visje. We kwamen dan ook niet verder dan een baarsje en een snoekbaarsje, naast het parkeren van het nodige kunstaas. Daarna trokken we de Lek op die fors stroomde. Dat is altijd een goed en een slecht teken. Een stromende Lek betekent azende vis, maar het vissen is ook meteen lastiger. Het bleek dat het ook weer hard werken voor een visje was. Uiteindelijk het enige wat leek te werken was met forse loodkoppes (18 gram) vlak bij de kribben te werpen. Het was òf de eerste worp raak, òf niets.

Wat opviel was het geheime wapen van Robin: hij zette consequent een pier op de haak van zijn shad. Dat gaf hem nog een fors aantal aanbeten meer dan wij. Ook eens uitproberen dus.



Mark was met zijn kano de Lek overgestoken naar Maurik, maar was daar weinig succesvol. Later, in de zwaikom van de Gravenbol wist hij nog wel wat visjes te verschalken, waaronder een mooi snoekbaars.

Marco en David zaten bij Leon in de boot die hen met zijn nieuwe frontroller met speels gemak in de stroomnaad liet liggen. Aan boord serveerde David ondertussen een verrassende lunch. Door de grote hoeveelheid water stroomde het hard, dat maakt het niet altijd makkelijk maar uiteindelijk hebben ze alle drie snoekbaars gevangen.



Nico met Paul en Bob wisten er ruim een dozijn aan de haak te slaan, waaronder een roofblei en een snoekje. Helaas wisten Cees en Buch geen vis aan de haak te slaan.

De algemene conclusie was dat Maurik sterk overrated blijft. De Lek is een mooie rivier maar wisselvallig. Uiteindelijk wel weer een lekker dagje gevist. En: beter een dag slecht gevist dan een dag goed gewerkt....

Sytse:



Na een week van ochtenddiensten waarbij ik om 3:45 mijn bed uit moest om in een studio in Hilversum itempjes te monteren voor het tv programma Goedemorgen Nederland, voelde het zaterdag om 6 uur opstaan toch een beetje als uitslapen :-)

Ik dacht dat ik vroeg was maar de eerste boten waren al gearriveerd. Al snel had ik mijn opstapper Eric gevonden en hij hielp gelijk fijn mee met traileren. Na even gewacht te hebben op de andere boten besloten we eerst naar het Amsterdam Rijnkanaal te gaan. Al snel haakte ik daar de eerste vis die er vervolgens weer af viel. De ochtend hebben we doorgevist op het kanaal en wisten 4 vissen te vangen met daarbij een dikke baars van 48 centimeter.



In de middag besloten we de Lek te gaan verkennen. We hebben in kribvakken de elektromotor op ankerfunctie gezet en zijn gaan werpen met shads. In eerste instantie konden we de vis niet vinden en vroegen ons af wat we verkeerd deden.

Nico kwam langs en zei dat we richting de kribben moesten vissen een beetje uit de stroom. Dat zijn we gaan proberen en al snel haakten we de eerste vissen. Waaronder een mooie snoekbaars van 78 centimeter. Uiteindelijk wisten we in totaal 9 vissen te vangen en verspeelden er nog enkele meer. De vis lag heel dicht tegen de kribben aan. Vaak beten ze al bij het zakken vlak onder de krib. De grote snoekbaars beet wat verder van de krib af. Lag daar mooi in een diepe kuil te wachten.



Het was een leuke, gezellige en leerzame dag. Super ook dat iedereen zo behulpzaam is met tips en ook tijdens het traileren. Ik heb wederom enorm genoten!

Robbert-Jan, Sytse, David.