

Visdag Wildvissen in Maarssen 20 april 2024

Tijdens de gesloten tijd organiseert de Roofvisgroep traditioneel een visdag bij een visvijver waarbij o.a. op steur en meerval gevist kan worden. Jarenlang zijn wij bij Tom's Creek geweest in Lelystad, maar dit jaar is voor het eerst de keuze gevallen op Visvijver de Wilgenplas in Maarssen. Veel van onze leden kennen deze vijver niet en voor de bestuursleden van de RVG was dit ook nog onbekend terrein. Het is dan altijd even afwachten hoe zo'n dag verloopt. Groot voordeel voor de meeste leden is dat deze visvijver beter bereikbaar is, doordat deze dichterbij is.

In totaal hadden 14 mensen zich aangemeld, waaronder twee nieuwe leden Pieter en Sytse. Normaal gesproken geven wij tijdens de visdagen geen vangstgarantie, maar in een visvijver durven wij dat wel aan.

De ontvangst was erg hartelijk met een gratis kopje koffie en een gezellig praatje met de medewerkers. De meesten van ons hadden zelf al aas meegenomen, zoals gerookte zalm, zure haring, wormen, garnaltjes en nog wat andere soorten. Ook kon er bij de visvijver zelf aas gekocht worden en pellets om bij te voeren.

Om 09.00 uur mochten we beginnen en iedereen zocht snel een plekje op. Nadat iedereen zich geïnstalleerd had kon de pret beginnen.

Snel werden de eerste steuren gevangen, maar later bleek dat het toch nog een redelijk taaie dag zou worden. Lag dat aan het weer en de regenbuien van de afgelopen dagen? Wie het weet mag het zeggen.



Een van onze leden, Ron van Vredendaal, bleek een vaste gast te zijn van deze vijver en ook voor hem viel het iets tegen. Voor elke vis die hij vangt neemt hij een steentje mee en op sommige dagen zijn dat tussen de 20 en 30 steentjes, maar tijdens een dag als vandaag waren dat er toch een stuk minder. Aan het einde van het seizoen levert hij trouwens alle steentjes weer in.

Zoals de laatste tijd steeds gebruikelijker is, sturen de aanwezigen steeds vaker ook een stukje in en dat wil ik jullie niet onthouden. Hieronder stukje van Pieter, Leon, Louis en Ed.

Pieter

Eerder heb ik de aanmelding voltooid bij de roofvisdag om mee te kunnen naar de Wilgenplas, Maarssen en kennis te maken met de roofvisclub. Bij aankomst krijg ik direct een pet uitgereikt van Leon. Ik raak comfortabel in gesprek met een aantal leden die vaker bij deze prachtige vijver, de Wilgenplas in Maarssen zijn geweest. Ook spreek ik de eigenaar en dit blijkt een ondernemend type. Men is namelijk van plan nog naast de twee bestaande vijvers, waar onder een reguliere karpersvijver en een surprisevijver nog meerdere vijvers te gaan afgraven.



Het clubhuis is vrijwel nieuw, vijvers zijn keurig onderhouden met fris water, nette groenvoorzieningen, opgeruimde stekken. Het was een afwisselende dag. In de ochtend vang ik vrijwel achter elkaar vijf steuren van ruim een meter. Je hebt elkaar nodig om tijdig lijnen te verplaatsen en de vis te scheppen. Het vergt behendigheid mocht je hier alleen besluiten te gaan vissen, maar er zijn gelukkig behulpzame vissers. Een groot schepnet en onthaakmat is overigens verplichte voorziening.

Door de weerhaakloze haak, slaan de deelnemers van de roofvisclub en ik vaak mis. Ik lig op de bodem en vis met dauwpieren. Doordat de pier beweeglijk is, en op de bodem wordt aangeboden, is deze populair in de aanbeten. De dag zelf was nogal afwisselend met wind en buien maar gelukkig ook met zonnige perioden. Om 17.00 uur hebben we de evaluatie gedaan en een afsluitende borrel gedronken. Ik besluit een volgende keer weer graag mee te gaan.



Leon

De weersverwachting was niet zo best – buien en koude NW wind – maar nieuwsgierigheid naar de Wilgenplas was zo groot dat we toch gingen. Dan maar de paraplu's en extra laagjes kleding mee.

Gelukkig bleek dat achteraf helemaal niet nodig. De best grote, mooi aangelegde vijver lag lekker beschut achter de bomen dus geen last van die koude wind en de weergoden strooiden slechts enkele korte buitjes over De Wilgenplas uit. Een regelmatig zonnetje maakte in de windstille omgeving de extra laagjes totaal overbodig, eigenlijk veel te warm aangekleed dus.

Bij aankomst even gezellig een kopje koffie tijdens de briefing van Marco (de horeca is nog niet berekend op grotere groepen) in de mooie kantine, leuk dat we ook twee nieuwe leden, Sytze en Pieter, konden begroeten en inwijden met een RVG pet. De nodige voerpellets en aas werden aanschafft, hengels hadden we allemaal zelf mee dus die hoefden we niet te huren. Erg aardige en nette bediening die ook schepnetten en onthaakmatten bij de stekken kwam afleveren, die hoefden we dus niet zelf mee te sjouwen (héél fijn !).

Iedereen vond snel een mooi plekkie en er zit genoeg vis in de vijver. Al snel werden de eerste steuren geland, Pieter was de eerste, geen héél grote exemplaren nog , maar sterk en groot genoeg om er veel plezier aan te beleven. De diamantsteuren zijn wat groter en sterker dan de Siberische steuren.



Willem kon even wat hulp gebruiken bij het optuigen van zijn hengel maar zat ook snel klaar om zijn eerste steur te vangen. Na enige tijd was dat ook zover en stond hij te strijden met zijn eerste vangst, als beloning een mooi plaatje met zijn Siberische steur.

Het was met zijn 82 jaar best werken voor de Nestor van de RVG, soms was assistentie erg welkom bij het landen.

Mijn eerst steur kwam ook al snel – op de dobber, een mooie diamantsteur, Sytze kwam snel helpen met het net. Dat onderling helpen bij het landen en onthaken is overigens gebruikelijk en heel gewenst. In de loop van de dag, na vier vissen, schakelde ik over op bodemvisserij, dat leverde ook twee vissen op, ondanks dat het in de middag qua vangsten een stuk rustiger werd. Als het wat rustiger wordt is er ook tijd om even een rondje te lopen langs de vijver en even gezellig met de collega's bij te kletsen.



Er werden ook meerdere mooie spiegelkarpers gevangen maar meervallen en andere soorten karpers hebben we niet gezien. Opvallend was dat Sytze in een onooglijk ondieper hoekje twee mooie spiegels wist te verschalken op de dobber.

Rond half vijf vond iedereen het wel genoeg. Na het opruimen was er nog even tijd om gezellig een afscheidsdrankje te nemen en te evalueren in de kantine. Algemene mening: héél gezellige dag en een prima locatie, zeker voor herhaling vatbaar.

Louis

Het was een leuke dag. Beter weer dan verwacht met slechts af en toe een klein buitje en heerlijke warme periodes met zon waarin zelfs de jas uit kon. Ik heb zelf 4 vissen gevangen op 4 verschillende aassoorten: zure haring, knakworst, gerookte zalm en wormen. Ik had 2 diamant steuren, 1 Siberische steur en een mooie spiegelkarper.



Ed

Nieuwe plek, onbekende plas en de afgelopen week koud en nat weer: dat is eerst weer even aftasten. Zure haring aan de haak, dobbertje uitgemeten, en afwachten. Al snel zagen we de dobbers bewegen. Maar wild ging het niet. Toch maar eens proberen: dobbertje gaat langzaam onder, en... aanslaan! Mis. Toch te vroeg of te laat?! De eerste drie gingen op die manier. Nummer 4 was succes. De eerste steur geland. Daarna ging de eerste twee uur van de ochtend in dezelfde rato door: een aantal mis, soms raak, maar schoot los en daar tussenin een paar weten te landen.



Tjonge, wat zijn ze voorzichtig. Tussen 12u en 16u gebeurden er een stuk minder. Verschillend aas gingen we proberen, maar we wisten er (op een enkele verdwaalde vis na) geen een meer te haken en te landen. In het laatste uur wisten we er gelukkig beide nog een te vangen, waardoor we ook nog succes in de middag wisten te ervaren. Rond 5u ruimden we de spullen op en deden we in de kantine nog een drankje na. Ondanks dat het wat taai was om te vangen, was het een mooie dag.