

Een gouden dag... Hoge Vaart 17-09-2023

Er zijn van die visdagen waar je van tevoren al met plezier aan begint omdat je weet dat ze bijna garantie geven voor een dag genieten. De visdag Hoge Vaart is er zo een en ik heb de laatste jaren de eer om deze te mogen organiseren. De aanloop was een beetje stroef omdat er door diverse omstandigheden minder boten beschikbaar waren als meestal het geval is. Het gevolg is dat ik een aantal deelnemers moest teleurstellen omdat ze niet mee konden. Dat is nooit een leuk begin. Gelukkig was de rest van de dag wel weer één voor in de boeken van bijzondere ervaringen. Enerzijds vanwege de geweldige vangsten, maar ook om de mooie omgeving en het prachtige weer. Ik zat samen met David in de boot bij Nico.



In een zware periode was deze visdag voor David even een oase om bij te tanken. Zijn eigen woorden beschrijven die het beste dus die wil ik jullie niet onthouden:

Wat fijn na een zware periode thuis weer een keer een hele dag het water op om te vissen. De Hoge Vaart is het water waar we gingen varen en vangen want het bleef niet bij vissen, het werd vangen. Vooral héél veel baars(jes).

Samen met Nico en Louis een dag even uit de beslommingen thuis. Even een dag voor anker, even een dag zonder kanker. Een dag niet hoeven zorgen voor, een dag geen zorgen om, een dag onbezorgd. Gewoon een dag even alleen maar samen vissen. Een dag vangen en samen genieten van onze mooie hobby. Genieten van alles wat wij in ons land onder, op en boven water aan prachtige flora en fauna hebben. Het was een prachtige dag met geweldige mensen en enorme vangsten. Maar bovenal een héél belangrijke dag om te ontspannen en op te laden voor wat nog komen gaat. Ik heb genoten!



En nu weer terug naar mijn eigen gouden dag:

In alle vroegte werd ik opgehaald door David. We waren vroeg aan het water maar waren niet de eersten. Nico was ook al gearriveerd dus we konden meteen helpen met de boot te

water laten. De natuur was langzaam aan het ontwaken en de nevel boven het water gaf een sprookjesachtig effect. Wat een genot om zo de dag te beginnen!

Al snel kwamen ook de overige deelnemers eraan en werden alle boten te water gelaten. We konden van start! Het was duidelijk dat wij niet de enigen waren die er zin in hadden want de baarzen begonnen zich ook te melden. De dropshot met klein aas doet het vrijwel altijd goed hier. Zeker op de hotspots zoals onder bruggen. Slepnd met de follow-me wilde het bij mij alleen nog niet zo lukken dus wisselde ik naar een Halco Poltergeist in de natuurlijke zilveren kleur. Die deed het beduidend beter. Al snel had ik bijna tijd tekort om de vangsten van 3 man bij te houden op mijn handteller. We wisselden het dropshotten op de hotspots af met slepend vissen op weg naar de volgende hotspot. Tijdens het slepen kreeg ik begin van de middag even een tik op mijn hengel. Shit! Een misser... Of toch niet?



Want een tiental meter verder kwam alsnog een enorme dreun gevolgd door een rare run. Wat had ik nu gehaakt? Een snoek in zijn staart? Of een karper vals gehaakt?

Door de spanning zat ik even te prutsen met de slib van mijn reel, maar de vis trok zich daar niets van aan. Zelfs met de slib helemaal dicht denderde deze in 1 streep van ons vandaan en bleef hij lijn nemen.

Gelukkig ging Nico met de boot er achteraan want hier was geen houden aan! Pas na een minuut of 10 van dit soort runs werd eindelijk ons vermoeden bevestigd dat een meerval zich had vergrepen aan mijn Halco.

Toch duurde het nog wel even voor hij zich echt gewonnen gaf. Mijn vismaats begonnen al plagend tegen mij te zeuren dat dit van hun vistijd af ging. Of ik ff wilde opschieten... Dat wilde ik wel, maar de meerval dacht daar duidelijk anders over.

Terwijl hij nog maar eens een vluchtpoging onder de boot nam onder bewonderende uitroepen van ons alle drie. Uiteindelijk gaf hij zich dan toch over.



Nico deed een handschoen aan en pakte de vis in zijn bek. Hij tilde hem uit het water en wij hielden hem samen vast want hij was te zwaar om lekker alleen te kunnen tillen. Na een paar snelle foto's en opmeten mocht deze gigant van 153 cm weer weg zwemmen. De rest van de dag was bij mij de grijns niet meer van mijn gezicht te krijgen. En dan te bedenken dat Nico recent tijdens een dagje snoekbaarzen op de Waal 2 van dit soort giganten had gevangen... Die ervaring kwam nu in ieder geval wel van pas.



Maar de dag was nog niet over want de vissen bleven zich melden. Vooral (kleine) baars, maar ook een paar mini snoekbaarsjes en een paar snoeken lieten de stand van de teller steeds verder oplopen. Tegen 3 uur stond deze op 100 vissen met 3 man.

Wat een aantallen zeg! En het feest was nog steeds niet over. Zelfs aan het einde van de visdag voor de trailerhelling bleven we vangen. Uiteindelijk sloten we af met 135 vissen in de boot. Voor mij 4 soorten: baars, snoekbaars, snoek en meerval.

En de rest van de groep?



Die hadden net zulke indrukwekkende aantallen. Mark had in zijn eentje in zijn kano 49 baarzen, 2 snoeken, een snoekbaarsje en een roofblei. En ook in de andere boten is goed gevangen met zelfs een paar forse snoeken.



Al met al was het weer een gouden dag met onvergetelijke herinneringen. Nico en David bedankt voor de lol, het genieten en de onvergetelijke herinneringen!

Louis