

Van Kasteelheer Paul en de Baarsketiers

Visdag Gravenbol 15-10-2022

Gelukkig weer een Botendag! Het is altijd een heel geregeld, een botendag van de Roofvisgroep. Afwachten of er zich voldoende boten aanmelden, en hoeveel opstappers er mee kunnen. Als er meer opstappers zijn dan plaatsen, moeten er vervelende beslissingen genomen worden. Om het leed dat afzeggen heet een beetje te verdelen houden we bij wie we hebben moeten afzeggen: we proberen iedereen met enige regelmaat een plekje in een boot te geven. Er meldde zich op een laat moment nog een extra boot aan, dus konden we gelukkig nog een opstapper meenemen: hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Op het laatste moment valt er nog een boot af, maar ook een opstapper. Pff geen verdere afzeggingen meer nodig. Willem, ons oudste lid van 80, heeft al even niet gevaren en kent de Gravenbol niet: we regelen dat zijn opstapper (Mykel) hem oppikt vlakbij zijn huis en zorgt dat ze op de helling komen. We hadden de avond ervoor de indeling al in de app gedeeld. Dat bleek handig te zijn, want nu konden schipper en opstapper een beetje afstemmen welke spullen nodig waren. Zo'n boot lijkt wel groot maar met drie man, zes hengels en wat tassen is het al snel vol.



Uiteindelijk stonden we om 8.00 uur met 5 boten op de helling van de Gravenbol bij Wijk bij Duurstede. Met zoveel mensen is het vlot traileren en vol goede moed stoven we het water op.

Rond half tien verscheen de eerste foto op de app. Paul, samen met Buch bij Arnoud in de boot, had een kasteel gevangen, een enorme snoekbaars.

Lees maar, in zijn eigen woorden:

We lieten de boot tijdens zonsopgang te water. Arnoud stelde voor om direct richting een mooi stukje van het Amsterdam Rijnkanaal te varen waar hij een tijd eerder al een paar grote snoekbaarzen had gevangen. Net aangekomen deed ik een lange worp. Na een paar huppeltjes kreeg ik een mooie tik op mijn hengel. Arnoud keek naar mijn hengel op precies dat moment en die zei "dat is een goede aanbeet". Het was best op afstand dus ik kon nog niet goed voelen wat het was, en de vis zwom wat in de richting van de boot. "Is het een grote?" Nou het voelt redelijk aan maar je weet het nooit. Pas toen hij in de buurt van de boot was begon hij flink te vechten. twee, drie, vier keer door de slip achter elkaar. Ik wou hem niet verspelen want er waren er al meer los geschoten dus ik deed het rustig aan. niet te veel, niet te weinig spanning op de lijn. Verder bleef hij als een vloertegel onder de boot liggen. geen beweging in te krijgen. Toen ik iets meer kracht zette en hem uit balans kreeg begon hij wat naar boven te komen. Een silhouet verscheen aan de oppervlakte. BAM. Dat was duidelijk een aantal klassen groter dan ik normaal aan de haak heb. Het schepnet was te klein dus Arnoud dook naar voren om de snoekbaars in een soort houdgreep uit het water te tillen om zo weinig mogelijk risico te nemen, zijn jas was helemaal nat.



De vis bleek perfect gehaakt in het midden van zijn bek dus die was nooit meer los gegaan. Dan het opmeten. Dit was zowieso mijn PR maar toch spannend hoe groot hij is. Een snoekbaars van 92 cm! Een fantastische vangst! Een paar fotos nemen en weer snel terug het water in. Toen even nagenieten van deze bijzondere vangst.
De shad die het 'm deed was een Roze Zander Pro van 10 cm.

Met zo een kasteel op de foto verdient Paul de titel: Kasteelheer van het ARK van Tiel Tot Hier



In mijn boot had ik Eric en Marcel mee.

We begonnen vol goede moed wat kanten uit te gooien op Maurik, dromend van een kneiterbaars. Veel variatie in pluggen en shads en kijken wat er wil.



Na een tijdje voelde ik wat bonken na een onduidelijke aanbeet: een originele roofbrasem. Zou het een voorteken zijn? Even lekker laag vliegen met de 50PK naar het Amsterdam Rijnkanaal naar een richeltje waar ik afgelopen woensdag nog een snoekbaars wist te verschalken.

Onderweg nog een noodmanoeuvre uitgevoerd omdat m'n enige echte AUHV Roofvisgroeppet wegvloog. Na een spoedcursus verticalen voor Marcel meerdere driften gemaakt, maar helaas niks.



Inmiddels hebben we al een foto op de app gezien van een prachtige snoekbaars van Paul en ook Buch met een snoek kwam langs. Dat geeft in elk geval hoop! Maar het blijft eindeloos stil. Af en toe nog een regenbui eroverheen en het wordt toch echt wel een karakterkwesitie deze dag.



Verder varend informeren we af en toe bij anderen, maar het blijft errug stil. Af en toe een visje op de app, van anderen.

Uiteindelijk aan het einde van de dag komen er wat aanbeten waar er eentje van bleef hangen.



We besluiten dan maar met zijn allen op de foto te gaan met die ene snoekbaars: één voor allen, allen voor één, net zoals de Drie musketiers. De drie Baarsketiers doopten we onszelf maar. Trouw aan de Kasteelheer!



Hier en daar dook er nog een visje op. Zelfs een grondel werd gemeld, op een shad die twee keer zijn lengte had. Afijn, het was een taaie dag, maar goede vismaten maken een hoop goed. De volgende keer hopen we maar op wat meer vis.

Robbert-Jan